

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

A. ΟΜΙΛΙΑ, από την εκπαιδευτικό Ειρήνη Ευαγγελοπούλου.

➤ “Ένα το Χελιδόνι”, τραγούδι

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ

- **Εισαγωγή**, από τη μαθήτριά Λάππου Δήμητρα
- **Το καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών και οι πρώτες προσπάθειες ανατροπής του**, από τους μαθητές Αμοιρίδου Μαρία, Αθανασιάδη Κωνσταντίνο

➤ “Πάλης Ξεκίνημα”, τραγούδι - σχετικές πληροφορίες

- **Οι πρώτες φοιτητικές εξεγέρσεις**, από τον μαθητή Κοτζαΐτση Δημήτρη
- **Το χρονικό των τριών ημερών**, από τους μαθητές Γατόπουλο Ιωάννη, Κυπίρτογλου Ελισάβετ

➤ “Το γελαστό παιδί”, τραγούδι - σχετικές πληροφορίες

- **Οι φοιτητές οχυρώνονται στο Πολυτεχνείο**, από τη μαθήτριά Καραθανάση Ελένη

➤ “Ένα παιδί αφηγείται”, ποίημα. Από τους μαθητές Μπουκουβάλα Δημήτρη, Κότση Άτζελα, Βίλδο Βασίλη

- **Λειτουργία ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού**, από τη μαθήτριά Γατοπούλου Αφροδίτη

➤ “1050 Χιλιόκυκλοι”, ποίημα. Από τις μαθήτρίες Μαγγιρίδου Δήμητρα, Καραγιώργου Αδριάννα

- **Η στήριξη του κόσμου στην εξέγερση των φοιτητών** από τους μαθητές Μαγνησάλη Δημήτρη, Κακουλίδου Παναγιώτα

➤ “Ο Λεβέντης”, τραγούδι - σχετικές πληροφορίες

- **Η επέμβαση του στρατού**, από τον μαθητή Γούλα Λάζαρο
- **Τα τανκς μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου**, από τη μαθήτριά Ζιάκα Χριστίνα

➤ “Το Σφαγείο”, τραγούδι - σχετικές πληροφορίες

- **Το τανκ ρίχνει την πύλη του Πολυτεχνείου**, από τον μαθητή Μαλόκου Μαριγκλέν

- **Οι σκηνές που ακολουθούν**, από τις μαθήτρίες Μαλόκου Αντιγόνη, Ζιάμπα Μαρία

➤ “Το προσκλητήριο”, ποίημα. Από τον μαθητή Αρνίδη Ιωάννη

- **Η επόμενη ημέρα**, από τη μαθήτριά Κουρκούτα Ελευθερία
- **Τα θύματα του Πολυτεχνείου**, από τον μαθητή Λίτα Κωνσταντίνο

➤ “Στον Διομήδη Κομνηνό”, ποίημα. Από τον μαθητή Κακουλίδη Γεώργιο

- **Επίλογος**, από τη μαθήτριά Λάππου Δήμητρα

➤ “Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος”, ποίημα. Από τους μαθητές Μπαϊράμη Γιονίντα, Γερασιμίδη Χαράλαμπο

➤ “Αρνιέμαι”, τραγούδι

Γ. “90 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”, λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του, από την μουσικό Κοτζαμανίδου Όλγα

➤ “Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ”, τραγούδι

Υπεύθυνοι Γιορτής:

Εκπαιδευτικοί: Αρβανίτης Κώστας,

Βρέκα Βάσω, Τζαβάρα Ελένη

Υπεύθυνη Χορωδίας:

Κοτζαμανίδου Όλγα

Εικαστική Επιμέλεια:

Γκιούρα Τάνια

Υποστήριξη Ηλεκτρονικής Παρουσίασης:

Σπυρόπουλος Σπύρος

# 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης



## Πώς κυβερνούν οι τύραννοι

Ο τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος έστειλε κάποιον δικό του άνθρωπο, για να ρωτήσει τον τύραννο της Μιλήτου Θρασύβουλο με ποιον τρόπο θα μπορούσε να ελέγχει καλύτερα τους Κορινθίους. Ο Θρασύβουλος πήρε τον απεσταλμένο του Περίανδρου, τον οδήγησε έξω από την πόλη στα σπαρμένα χωράφια και προχωρούσαν μέσα από το σιτάρι που ήταν έτοιμο για θερισμό. Όποιο στάχυ έβλεπε να ξεπερνάει σε ύψος τα άλλα, το έκοβε και το πετούσε. Έτσι κατέστρεψε τα πιο γερά και ψηλά στάχυα. Ύστερα έδωσε τον απεσταλμένο χωρίς να του πει τίποτα.

Όταν γύρισε ο απεσταλμένος στην Κόρινθο, ο Περίανδρος τον ρώτησε ποια ήταν η συμβουλή του Θρασύβουλου. Εκείνος απάντησε πως ο Θρασύβουλος δεν του είχε πει τίποτα και διηγήθηκε στον Περίανδρο όσα είχαν γίνει, προσθέτοντας πως ο Θρασύβουλος ίσως ήταν τρελός, αφού κατέστρεψε την ίδια του την περιουσία. Ο Περίανδρος όμως κατάλαβε τι είχε γίνει και αποφάσισε να εξοντώσει τους πιο ικανούς πολίτες της Κορίνθου.

Ηροδότου, *Ιστορίαι*

17-11-2015